

JIJ BENT IN HET LAND VAN KALK!

Nee, er staan geen grensbordjes en een visum is ook niet nodig. Dus waar ligt het Land van Kalk? Land van Kalk is het stukje Zuid-Limburg dat zich grofweg tussen Heerlen en Aken bevindt. Hier zit een keiharde kalksteen in de grond, genaamd Kunradersteen. Klimmen, Voerendaal, Simpelveld, Bocholtz, maar ook Eys en Wijre vallen onder Land van Kalk.



Whoot whoot!

Al eens de stoomtrein over de Miljoenenlijn genomen? Deze locomotief is de oudste uit het bestand van de Miljoenenlijn. Hij stamt uit 1910 en werd per spoor vanuit Zweden via Duitsland overgebracht naar Simpelveld.

Kunradersteen overal waar je kijkt

Als je rondwandelt of fietst in het Land van Kalk, vind je overal gebouwen van de keiharde en daardoor grof gekapte Kunradersteen. Een opvallend verschil met de gladde mergelsteen die je veel ziet in Valkenburg! Van de Remigiuserkerk in Klimmen wordt zelfs beweerd dat de toren een oude Romeinse wachttoren is. Het zou kunnen, we weten dat de Romeinen al met Kunradersteen bouwden, want er zijn restanten van diverse Romeinse villa's gevonden in Bocholtz en Voerendaal.



Luister maar naar <https://www.youtube.com/watch?v=KL2FvFJY17Y>

Wie vindt de vroedmeesterpad?

Je hebt geluk als je deze pad spot, want hij is vrij zeldzaam in Nederland. De vroedmeesterpad wordt zo genoemd omdat het mannetje de eitjes op zijn lijf houdt en de broedzorg op zich neemt. Ook het geluid dat ie maakt, als een zacht klokje, is heel bijzonder. Een van de grootste kolonies vroedmeesterpadden is te vinden bij de Putberg.

Op safari in het Land van Kalk

Meer ontdekken in het Land van Kalk? Ga mee op safari! We gaan regelmatig op pad langs de mooiste plekjes, per e-bike of te voet. Meer info vind je op landvankalk.com/safari

